

Johannes Åbenbaring

Anden del

Åb. 8 v6 De syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i dem
Forudsætningen for liv og eksistens på jorden ødelægges
Ref. Til 2 Mosebog 7 - 11 Ægyptens plager

- **1. Basun:** Regn af hagl, ild og blod. Resultatet er et tab af en tredjedel af jordens træer og græs. Den primære effekt kan være et tab af ilt, afgrøder og fødevareforsyninger.
- **2. Basun:** Brændende bjerg, bliver kastet i havet. Havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Tab af skibsfartøjer, madforsyninger og andre effekter ville være katastrofalt og mærkes over hele verden.
- **3. Basun:** En stjerne som heder Malurt, rammer floder og vandløb. Det ferske vand bliver nu ødelagt. Altså drikkevandet bliver ødelagt og skaber sygdom og død.
- **4. Basun:** Tredje del af sol, stjerner månen, mister sit lys. Igen ville dette resultere i drastiske ændringer i vejr, energiforsyning, landbrug og liv på jorden. Lys er en fundamental forudsætning for liv. Sollyset tilfører den energi, der gennem fotosyntese sætter planter i stand til at omdanne kuldioxid og vand til organiske stoffer og ilt.

- **5. Basun:** En stjerne bliver kastet ned på jorden. Ref. Es. 14. (12) Billede på Satan. Dæmonisk aktivitet i fem måneder, som vil pine mennesker, som ikke tilhøre Gud v4, så de ønsker at dø. Det vil sige, at der i denne tid også er kristne på jorden.
- V11 Som konge over sig har de afgrundens engel; hans navn er på hebraisk Abaddon, og på græsk er navnet Apollyon. Begge navne betyder ødelæggeren.
- Matt. 24 v15 Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund.
V 12 Det første ve er forbi; men efter det kommer der endnu to.
- **6. Basun:** Fire engle vil blive løst og dræbe en tredjedel af menneskene på jorden.
- V20 - 21 Plagerne får ikke mennesker til at omvende sig. **De omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så at de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne. De omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster og utugt og tyveri.**

- **Kapitel 10 - 11** Her er en pause, et mellemspil, som bringer os frem til den endelige afslutning. **10 V6 "Tiden er ude"** Johannes ser en engel med **en lille bogrulle**. **Udtrykker evangeliets budskab om Guds nåde** men introducerer også Antikrist og hans tid på jorden.
- **Åb. 10 v1 - 3** Jeg så en anden mægtig engel stige ned fra himlen, **klædt i en sky og med regnbuen om sit hoved**. Dens ansigt var som solen og dens ben som ildsøjler, og den havde en **lille åben bogrulle** i hånden. Den stillede sig med det højre ben på havet og det venstre på land og råbte med høj røst, som en løve brøler, og da den råbte, lod de syv tordener deres røst høre.
- Beskrives som: **Sødt og bittert. Dom og frelse. V9** »Tag den og slug den! Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning.«

- **Ref. Ez. 2 v8 - 9** Du skal tale mine ord til dem, hvad enten de vil høre eller ej, for de er genstridige. Men du, menneske, hør, hvad jeg taler til dig! Vær ikke genstridig som det genstridige folk, men luk munden op, og **spis det, jeg giver dig.**« **Jeg så en hånd rakt frem imod mig, og den holdt en bogrulle.** Han rullede den op for mig, og den var beskrevet både på indersiden og på ydersiden, og der stod skrevet klage, suk og ve.
- **Ez. 3 v1 - 3** Så sagde han til mig: »Menneske, spis det, du ser her! Spis denne rulle, og gå så hen og tal til Israels hus.« Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise og sagde til mig: »Menneske, lad din mave sluge denne rulle, som jeg giver dig, og fyld din bug med den!« **Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund.**
- **Paulus: 2 Kor. 2 v15 - 16** For vi er Kristi **vellugt** for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortæbes, en **duft af død** til død, for dem, der frelses, en duft af liv til liv.

Kap 11 – De 2 vidner

- De er beskyttet og har autoritet
- Der har evne til at ramme jorden med plager
- Beskrevet som: v4 Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens Herre.
- Tjener i 1260 dage
- Ref. Zak. 4 v1 - 6 Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, og sagde til mig: »Hvad ser du?« Jeg svarede: »**Jeg ser en lysestage** helt af guld med en skål på toppen. Den har syv lamper, og der er syv vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der **to oliventræer**, et til højre og et til venstre for skålen.« Jeg spurgte den engel, der talte med mig: »Hvad betyder det, herre?« Den engel, der talte med mig, spurgte: »Ved du ikke, hvad det betyder?« og jeg svarede: »Nej, herre.« Da sagde han: **Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!**

Kap. 11. v1 - 2 Ref. Ez. 40 - 41 Templet i himlen måles op men ikke ydregården.

Templet (Helligdommen, hvor pagten er) – mødestedet med Gud for hans folk / kirken, ikke Israel som nation. **Her er tale om kristne og ikke-kristne.**

1 Kor. 3 v16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

Ydregården måles ikke op, fordi der stadig er en mission. To vidner.

De to vidner dræbes af **"Dyret" fra undergrunden v7 Ref. Daniel bog Kap. 7** men de begraves ikke. De opstår efter 3½ dag og optages tilbage til himlen. Under stor glæde, fra jordens befolkning, som ikke tog imod deres budskab.

Deres budskab, overnaturlige kraft, død og opstandelse er dramatiske øjeblikke i historien om sluttiden.

Deres indflydelse går forud for trompetdommens afslutning og sætter scenen for den sidste serie: de syv "skål" – domme.

Billede på Guds nåde, inden Antikrist kommer. Men hverken dårlige eller gode tider/nyheder, bringer mennesket til omvendelse og tro på Gud.

Antikrist

Åb. 11 v7 Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem.

Daniel 7 v7 - 8 Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. **Det var forskelligt fra alle de andre dyr**, og det havde ti horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. **Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.**

V1 - 6 En beskrivelse af tre dyr, som føre krig mod mennesker men så kommer der et fejre dyr, som er anderledes end de andre.

V9 - 14 Dyret besejres

Kap. 11 slutter med den sidste basun: Proklamation af Guds endelige sejr.

Åb. 11 v 15

Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.

Åb. 11 v19

Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel

Den endelige krig

Kap. 12 - 20

12 v1 Og et stort tegn viste sig på himlen

V 1 - 6

- En kvindes smerte over fødselsveer: Israel, hvor Kristus blev født.
- En drage, som vil dræbe barnet: Satans krig mod Messias
- Kristus kom med Guds Rige
- Kristi himmelfart
- Kvinden under Guds beskyttelse
- 1260 dage. Ref. Åb. 11 v3: Gud beskytter dem, som bærer hans vidnesbyrd

V7 - 12

- Krig i himlen
- Krigen vindes af Guds hær, fordi Satan og hans hær ikke har plads i himlen.
- Glæde i himlen og blandt dem, som er på vej til himlen, over at anklageren er besejret pga. Kristi offer og trofastheden blandt Guds folk, endda til døden.
- Opmærksomhed på Satans vrede, som vil gå ud over menneskene.

V 13 - 18

v 17 - 18 Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.

- Forfølgelse mod Israel og de kristne
- Beskyttelse: Ørkenen et sikkert sted
- Israel i 2 Mosebog – David i 1. Sam. 23 – Elias i 1. Kongebog 19 – Josef og Maria i Lukas 2 v13

Konklusion: Johannes viser, at al det, som kristne kæmper med – fristelser, forfølgelse og martyrium – det står der en gammel åndelig fjende bag.

1 Mosebog 3 v15 Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.«

Kap 13
Ref. Daniel 7

2 dyr / en antikrist

666

Første dyr Op af havet Den falske profet / Militærisk magt

- V1 - 10
- Stærkt dyr
- Gudsbespotteligt
- Autoritet fra Satan til at forføre hele jorden med undere
- Tilbeder dragen (Satan)
- Fører krig mod Guds folk
- Samlet magt

Andet dyr

Op af jorden "Økonomisk magt"

- 11 - 15
- Tilbedelse
- Forføre folk med tegn
- Total underkastelse
- Alle vil bære dets mærke (666) på højre hånd eller deres pande, for at kunne købe eller sælge
- Ref. 5 Mosebog 6 v4 - 8 **Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.** Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. **Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke. (Tilhører Gud)**
SHEMA: Ref. Matt. 22 v36 - 38

Reflektion

2 Thess. 2