

# **Johannes'**

# **Åbenbaring**

## **Et kig bag scenen**

## **Del 1**

## **Ef. 6 v12**

Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

- Profetisk bog – Guds perspektiv på historien i helhed ”Begyndelsen og enden”
- En forståelse for verdens ende i den nuværende tid. Ex – Ezekiel og Daniel bog
- Dato 90 - 95 efter Kristus
- Forfatter: Evangelisten Johannes – Åb. 1 v4 - 1 v9
- Bogen er ikke en åndelig kode vi skal løse men beskrevet som drømme – visioner – tegn - billeder som i lyset af GT, til at forstå fremtiden Ex. Åb. 12 v1 - 3
- Formål: At vise Guds folk,
  - Hvem er Herre og er værdig tilbedelse? (Kejseren – Kristus)
  - Hvem sejrer? (Ægypten – Babylon – Rom – Guds Rige)
  - Sendt til 7 menigheder i Lilleasien (nuværende Tyrkiet)
  - 7 et gennemgående tal i bogen. Står for det komplette – perfektion. Mening: Gud er i fuld kontrol af alt som er sket, som sker og vil ske.

# Hvad er vigtigt?

Åb 1 v3 Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.

Åb. 1 v5 - 8 Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen.

Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

# Fokus på

- Jesus er Herre
- Han er troværdig
- Hvad han har gjort for os
- Han kommer igen
- Han er Alfa og Omega

# Indledning

## Kap 1 - 3

- Den opstandne Kristus som kommer igen og som nu ses i sin guddomsskikkelse, står blandt guldlysestager, ref. Zak. 4, og taler til 7 menigheder.
- Problemer med at have mistet **sin første kærlighed – utugt – spiser afgudsofferkød – død tro – svage kræfter – lunken tro – utugt – forkert selvopfattelse.**
- Kald til omvendelse til at være udholdende – hold fast ved Guds ord – troen – kærligheden – renhed – Jesus Navn .
- Høre, hvad Ånden taler til menigheden om.

# Kap. 4 – 5

## Guds trone og Bogrullen

- Guds nådes trone, v3 han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd.  
Åb 4 v1 - 9 – ref. Es. 6, Ez. 1 og Daniel 7.
- Kristus er på tronen v8 Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer.
- **5 v1 Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl.**
- Hvem er værdig til at bryde seglet?
- **V9 Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud f alle stammer og tungemål, folk og folkeslag.**
- Ref. Daniel 12
- V11 Universel lovprisning af ham, som har al magt

# Kap. 6 - 20

- 7 segl **6 - 8**
- 7 basuner **8 - 11**
- 7 tegn **12 - 14**
- 7 skåle **15 - 16**
- 7 domme **17 - 20**
- Perspektiver på den samme tid men betoner forskellige hændelser
- Dom over den gamle jord og menneskets sidste tid
- Viser tiden op til Guds riges fuldendelse
- Den endelige sejr og den endelige dom





# 1. til 5. segl: Små veer, ref. Zak 1 v8 - 17, Matt. 24

1. **segl:** John ser så en rytter på en hvid hest, iført en krone og bærer en bue. Hans magt er at erobre.
2. **segl:** Endnu en rytter på en rød hest, som supplerer den første rytteres evne til at erobre og skabe borgerkrig.
3. **segl:** En rytter på en sort hest, som skaber hungersnød, pga. grådighed. Rytteren har et bæger, som beregnet til omhyggeligt at måle ting. Dette antyder mangel: folk er typisk omhyggelige med at foretage nøjagtige målinger af ting, der er knappe eller dyrebare.
4. **segl:** Rytter på gul hest, som dræber med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr. En koordineret indvirkning af krig, hungersnød, sygdom, vilde dyr og som dræber en fjerdedel af jordens mennesker.
5. **segl:** Ingen rytter, men omhandler martyrerne. Dem, der blev myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved.

***Disse ting er alt sammen noget som er sket og sker, hver dag siden Kristi himmelfart.***

## 6. segl: Store veer før ”Herrens dag”

**6. segl:** Stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Nu nærmer tiden, før Jesus genkomst. Matt. 24 v32 - 34 Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Men nu er vi efter den tid.

**Åb. 6 v14 - 17** Himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træel og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?«

**Ref. Esajas 2 – Joel 2 – Åb. 19 v11 - 21.**

# 144.000

## Hvem er de?

Kap. 7 v3 - 4 – ref. 14 v1

»Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseget vor Guds tjenere på deres pande.« Og jeg hørte tallet på de besejede: ét hundrede og fireogfyrre tusind besejede ud af alle Israels stammer.

- **Beseget, dvs. de tilhører Herren**
- **Guds tjenere**
- **12.000 af hver af Israels 12 stammer, v6 - 8**
- **Skiller sig ud fra resten af jordens folkeslag v9** Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.
- Paulus forsvarstale til Kong Agrippa i Apg. 26 v6 - 7: Nu står jeg og skal dømmes for håbet om det løfte, som Gud gav vore fædre. Det løfte håber vort tolvstammefolk at få opfyldt, og derfor tjener vi Gud utrætteligt, nat og dag. Det er det håb, jeg anklages for af jøderne, konge! **Ref. Jer. 31 v35 - 37 og Rom 11.**

## Det 7. og sidste segl

Til dette punkt i Åbenbaringen har Johannes været vidne til, at Jesus har åbnet seks af de syv segl. Efter åbningen af det sjette segl og dets konsekvenser beskrev Johannes besejlingen af 144.000 jødiske troende. Dette blev efterfulgt af en vision for en enorm skare mennesker, af enhver mulig race og sprog, der tilbad Gud (Åbenbaringen 7). Kapitel 8 begynder med åbningen af det syvende segl, straks efterfulgt af en kort periode med stilhed.

Himlen venter på Guds endelige dom over jorden.

Dommene, der følger, er forbundet med syv Basuner givet til syv engle, og disse syv Basuner er selv en del af det syvende segls dom. Før disse Basuner lyder, ses en engel med et røgelseskar — en metalbeholder, der bruges til at brænde røgelse. I Skriften bruges røgelse som et fysisk symbol på bønner, der stiger op mod himlen ligesom røg. Den samme beholder fyldes derefter med ild, som igen symboliserer dommen og kastes ned på jorden (Åbenbaringen 8: 1–5).

Basunernes domme omhandler jordens fysiske elementer

# *Refleksion*

2 Pet. 3